

# == CONTACT ==



**MEDEDELINGENBLAD VAN DE VERENIGDE  
DOOPSGEZINDE GEMEENTE BARSINGERHORN/ZIJPE  
NOORD-ZIJPE ZUID-WIERINGERMEER/MEDEMBLIK**

**Adressen**

Predikant           Ds. Jelle Waringa  
Tel.   06-252 90 372  
email: [jelle@waringa.frl](mailto:jelle@waringa.frl)

Voorz. Secr.  
Kerkenraad        W. Hofman  
Korfwaterweg 6  1755 LB Petten  
06 17 33 89 44

Boekhouder        A. Dijkstra  
Schoener 3  1771 EA Wieringerwerf  
0227-501050

Rabobank Schagen   NL 92 RABO 030 56 01 458  
Gironummer         NL 43 INGB 0000403833



Vermaning te Schagen  
Cornelis Bokstraat 1  
1741 GT Schagen



Vermaning te Medemblik  
Tuinstraat 7  
1671 AH Medemblik

Internet: <http://www.dgschageneo.doopsgezind.nl>

Email: [info@dgschageneo.doopsgezind.nl](mailto:info@dgschageneo.doopsgezind.nl)

### **Inleveren kopij:**

De kopij voor het juni/juli nummer van *Contact* inleveren  
vóór 15 mei 2022.

Indien mogelijk digitaal per email naar  
[kaan.ontwerp@12move.nl](mailto:kaan.ontwerp@12move.nl)

Als dit bij U niet tot de mogelijkheden behoort graag  
duidelijk geschreven, sturen naar:

br. K.J. Kaan  
Witte Paal 74  
1742 NV Schagen  
0224-218 244

Van uw voorzitter,

Begin maart en een zonnige dag bij ons. De lente laat zich hier en daar al zien, sneeuwkllokjes staan er fris bij en de potten op het terras zien er ook fleurig uit. Zelf zijn we wat gammel en snipverkouden, dus kunnen we niet over straat! De kranten staan vol over Oekraïne en er is een voortdurende stroom aan informatie. Als je niet oppast loop je de hele dag te somberen en slaat de angst je om het hart, want de oorlog in Oekraïne raakt ons allemaal.

Onderstaand stukje van Richard van Kempen las Els hardop aan mij voor en het raakte mij.

Ik vind het fantastisch hoe schrijvers bepaalde zaken kernachtig kunnen verwoorden en ik wil dit graag gebruiken om een hart onder de riem te steken. Dus als u, ondanks alles wat er gebeurt om ons heen, iets meemaakt waar u van kan genieten ..... DOEN!

Hierbij het gedicht:

Mag je kijken naar je kind  
Dat op pad gaat naar het strand  
Een bijbaan wacht op hem  
Als jongens net zo oud  
Zich in diezelfde nacht  
Vol overgave storten  
In strijden voor hun land

Mag je camelia's zien bloeien  
Je verbazen hoe dat felle rood  
Na dorre kou komt bovendrijven  
Er is leven, er is leven na de dood

Mag je lachen om een koe  
Die huppelt, hapt naar frisse lucht  
Als kilometers verder  
Kinderen huppelen  
Op hun reddeloze vlucht

Mag je zingen over lente  
Als mannen schreeuwen over haat  
Mag je zoeken naar een kus  
Als alles steen voor steen  
Steeds kapotter gaat

Mag je nog genieten  
Of sla je de plank mis  
Als het mooie verderop  
Juist ver te zoeken is

Als midden in verdriet  
Niets er nog toe doet  
Dan mag genieten niet  
Dan is het iets  
Dat moet!

*Richard van Kempen*

Dit wilde ik u niet onthouden en wens u sterkte toe in het verwerken van alle informatie waar we mee geconfronteerd worden.

Ik hoop dat we ook hierover, in onze gemeente, elkaar tot steun kunnen zijn.

Alle goeds en tot ziens in de gemeente.



## Vanuit Leeuwarden

Het was fijn om het oude jaar af te sluiten in de Bonifaciuskerk in Medemblik op 31 december.

In de gezamenlijke dienst met de PKN was onze gemeente goed vertegenwoordigd. De behoefte om elkaar, op veilige afstand in die grote kerk, toch te ontmoeten rond ons geloof was voelbaar. In de dienst herdachten we de mensen waarvan wij in 2021 afscheid moesten nemen: Erica van Harlingen-Laan Bram Zeeman, Hetty Hoornsman, Wijnie Jacoba Pijper-Buis en ook nog Leo Bijlsma, omdat we in 2020 geen herdenkingsdienst hielden. Een zesde kaars staken we aan voor de mensen die anoniem stierven: "En dan zijn er nog al die namen die wij niet kunnen noemen, omdat we ze niet kennen. Namen die niet hardop genoemd worden, omdat ze door niemand gemist worden. De namen van al die kinderen, vrouwen en mannen die eenzaam stierven, ongekend. Levens die weggegooid werden, verloren aan oorlog, honger, conflict of verwaarlozing. God, U kent hun namen. Laat ze geborgen zijn bij u." Ik vond het prettig om deze dienst samen te vieren met onze broeders en zusters van de protestantste gemeente.

Zoals u wellicht weet, volg in naast het werk in de gemeente ook de masteropleiding theologie aan de VU. In januari rondde ik het vak "Trauma, geweld en religie" af. Ik deed een beperkt literatuuronderzoek naar wat een 'vicarious trauma' heet: het oplopen van een trauma doordat je als hulpverlener zeer nauw betrokken bent bij gruwelijke gebeurtenissen die iemand anders overkomen.

Waar ik eerder al eens over schreef, is de Digitale Kapel. Iedere dinsdagavond organiseer ik samen met mijn collega's uit Naarden en Groningen een online viering voor mensen voor wie de drempel naar de kerk te hoog is, maar die wel behoefte hebben aan een moment van bezinning in een drukke week. Inmiddels is de groep gegroeid tot 56 leden en komen we in wisselende samenstelling online samen met meestal zo'n 20-25 personen. Het is heel bemoedigend en ook gewoon hartstikke leuk om te merken dat zo'n experiment duurzaam blijkt te zijn en voorziet in een behoefte.

Op dit moment is het nog niet duidelijk wat er op korte termijn met onze diensten gebeurt in het licht van Corona. Uiteraard hoop ik van harte dat we binnenkort weer kunnen samenkomen. Ik mis het contact in de vermaning en het koffiedrinken na afloop. U ook, zo stel ik me voor. We houden u op de hoogte. Mocht u zin hebben om weer in de kerk te komen zodra dat mag, maar geen eigen vervoer hebben: schroomt u niet om contact op te nemen. Dan zorgen we ervoor dat u opgehaald wordt. Maakt u hier nou alstublieft gebruik van....het is fijn om elkaar te kunnen treffen in de kerk en we missen u anders....!

Ik sluit af met een tekst die ik vond van Huub Oosterhuis. Ik wens ons allen deze vrijheid toe.

Hartelijke groet,  
Jelle Waringa

BEN VAN RELIGIE NIET

Ben van religie niet.  
Heb wel de stem gehoord  
van het bevrijdingsvisioen  
dat gloedrood in de Joodse Bijbel  
staat geschreven:

'Gelijke rechten op geluk  
de zachte krachten van de solidariteit  
genade brood voor ieder mens

uittocht uit alle wrede slimme  
martelende slavernijsystemen  
ooit en steeds opnieuw bedacht.'

De stem die dit  
tot mijn geweten spreekt  
is god voor mij.

En als ik zing uitzinnig ingetogen  
in eigen zieletaal, of Bach aanhoor:  
't gaat over dit, die god alleen

en verder godsdienst geen.



# Kolhorn

Onlangs kreeg ik van Nelly Swaag een klein manuscript over de christelijke geschiedenis van Kolhorn, nog geschreven door Klaas in 2007. Nelly dacht dat het een Doopsgezinde geschiedenis was, maar het behelsde meer een Gereformeerde geschiedenis. Daarom lijkt het mij goed om iets over de Doopsgezinde geschiedenis van Kolhorn in Contact te plaatsen: Een vertaling van het artikel uit de onvolprezen Mennonite Encyclopedia (1957), door ds. N. van der Zijpp.

**KOLHORN**, een dorp in Noord-Holland. Het Anabaptisme was hier al vroeg aanwezig. Uit officiële documenten blijkt dat er tijdens een razzia op 6 of 7 maart 1534 op de dijk nabij Kolhorn vele doopsgezinden zijn gearresteerd, waaronder elf uit Nieuwe Niedorp. De welbekende en kleurrijke prediker Leenaert Bouwens heeft alhier in de periode van 1563 tot 1565 tweeëndertig personen gedoopt. Zo rond diezelfde tijd was er in Kolhorn een Doopsgezinde gemeente ontstaan, die behoorde tot de Friese stroming, welke een zekere eenheid vormde met die van Barsingerhorn.

De lekenpredikers van deze gemeente waren Jacob Jacobsz Teeke (1714-1757), Frans Albertsz Vrijer (1721-ca. 1756) en zijn zoon Albert Fransz Vrijer (1741-1755). Bekend is dat de predikant Daniel Hovens, die daar tussen 1755 en 1757 diende, veel moeilijkheden ondervond met de gereformeerde dominee en wereldlijke autoriteiten. De oorzaak daarvan was dat hij catechisatie had gegeven aan een gereformeerd meisje.

De oude Vermaning werd in 1759 nog geheel gerestaureerd, maar daar heeft de gemeente niet heel lang van mogen genieten, want op 15 september 1788 A.D. werd bijna het hele dorp door een grote brand in de as gelegd en ook de Vermaning ging in vlammen op. Maar ondanks het kleine ledental van nauwelijks 20 leden, werd er al in 1790 een nieuwe Vermaning en een pastorie gebouwd. Tussen 1757 en 1784 was er een flink aantal voorgangers, totdat in 1784 Claes Stuurman werd beroepen: Hij zou de laatste predikant van de Friese Doopsgezinde gemeente van Barsingerhorn en Kolhorn zijn. Zijn predicatie ter gelegenheid van de ingebruikname van de nieuwe Vermaning in 1790 luidde: *Leerreden ter inwyng van de nieuwgebouwde Doopsgezinde Kerk te Kolhorn*, werd in 1792 in Alkmaar gepubliceerd. In 1826 overleed Claes Stuurman, en in 1827 ging de Friese Doopsgezinde gemeente samen met de Waterlandse gemeentes van Wieringerwaard en Barsingerhorn.

Ton van Harlingen





Stukjes van de puzzel, van welke puzzel denkt u misschien? In vorig Contact nodigde ik u uit mee te doen om dit jaar een puzzel te maken, samen, met elkaar.

Samen zijn we de gemeente, waar we luisteren naar het woord uit de bijbel.

Ik geef u alvast 3 stukjes van de puzzel. Geloof, Hoop en Liefde!

Als ik dit neer schrijf denk ik gelijk wat nu? Geloof, Hoop en Liefde? Hoe dan in deze afschuwelijke, onrustige tijd? Platgebombardeerde steden, mensen op de vlucht, donkere rookwolken boven de wereld.

Hoe fijn is het dat wij in alle rust elkaar kunnen ontmoeten  
om te luisteren naar  
de verhalen die ons bezig houden, die we willen delen om zo de  
verbinding met elkaar te voelen. En daarin mogelijk een  
goddelijke glimp, zo mogen wij geloven!

Geloof, Hoop en Liefde, u kent de 3 symbolen, je ziet ze wel  
aan een kettinkje met daaraan een kruisje, een ankertje en  
een hartje.

Hoop (anker) doet leven, hoop gaat vaak je verstand te boven,  
hoop houd je vast, hou je verankerd.

Hoop; dat je het een hemel op aarde kunt noemen wanneer je  
als vluchteling opgevangen wordt in een ruimte waar je  
mannetje aan mannetje op een matras op de grond ligt.  
Zoeken naar kleine lichtpuntjes. Het raakte mij diep!

Liefde, de liefde wordt ook uitgebreid beschreven in de  
bijbel, het spat er soms vanaf. Ik neem u mee naar de  
vertolking van Geloof, hoop en liefde van Liselore Gerritsen.

Geloof, hoop en liefde

En de meeste van deze is de hoop,  
Je moet het als een goddelijke drukfout lezen  
Dat de liefde de meeste zou heten.

Geloof, hoop en liefde

En de meeste van deze is de hoop,  
't Is waar hoe je liefde vast te houden  
Moet je wel geloven, moet je vertrouwen,

Maar ze komt pas dan in je leven  
Als je de hoop niet op hebt gegeven,  
En zeg nou zelf dat hoop doet leven  
Dat is toch niet voor niets geschreven?

Geloof, hoop en liefde  
En de meeste van deze is toch de .....  
Hoop op geloof in de liefde,  
Hoop op geloof in de liefde.

Moge iets van deze liefde de wereld bereiken. Ik hoop dat  
het u tot nadenken stemt en wie weet wilt u ook een puzzel  
stukje met ons delen, ik kijk ernaar uit.

Hartelijke groet, Els

---

Een tijd voor alles wat er is onder de hemel  
tijd in bruikleen, mij gegeven  
tijd van leven, overleven :  
een tijd voor alles wat er is onder de hemel  
tijd van leven, veel beleven  
tijd voor inzicht, tijd voor God  
tijd in bruikleen, mij gegeven  
er is een tijd voor alles wat er is onder de hemel.

GL



Het hart uit het orgel in de Vermaning te Schagen tijdens de restauratie in de zeventiger jaren van de vorige eeuw.

## Agenda

6 april 14.00 uur onder het genot van een kop koffie met koek  
een Filmmiddag in de Vermaning te Schagen

Broederkring in de Vermaning te Schagen

4 april 14.00 uur

2 mei 14.00 uur

6 juni 14.00 uur

Bijbelkring in de Vermaning te Medemblik

25 april 14.00 uur

30 mei 14.00 uur

Na de eredienst van 15 mei onze jaarlijkse Ledenvertoeving.

## Kerkdiensten.

27 mrt	Medemblik	10.00 uur	ds. J. Waringa.
3 apr	Schagen	10.00 uur	ds. J. Waringa.
10 apr	Medemblik	10.00 uur	ds. C. Nijkamp.
11 apr	Medemblik	19.00 uur	Vesper
12 apr	Medemblik	19.00 uur	Vesper
13 apr	Medemblik	19.00 uur	Vesper
14 apr	Schagen	19.00 uur	Enigheidheid ds.J.Waringa
17 apr	Medemblik	10.00 uur	ds. J. Waringa.
24 apr	Schagen	10.00 uur	ds. B. Santema.
01 mei	Nieuwe Niedorp	10.00 uur	gezamenlijke dienst
08 mei	Medemblik	10.00 uur	???
15 mei	Schagen	10.00 uur	ds. J. Waringa.
22 mei	Medemblik	10.00 uur	ds. J.Waringa.
29 mei	GEEN DIENST		