
CONTACT



**MEDEDELINGENBLAD VAN DE VERENIGDE
DOOPSGEZINDE GEMEENTE BARSINGERHORN/ZIJPE
NOORD-ZIJPE ZUID-WIERINGERMEER/MEDEMBLIK**

Adressen

Predikant Ds. Jelle Waringa
Tel. 06-252 90 372
email: jelle@waringa.frl

Voorz. Secr.
Kerkenraad W. Hofman
Korfwaterweg 6 1755 LB Petten
06 17 33 89 44

Boekhouder A. Dijkstra
Schoener 3 1771 EA Wieringerwerf
0227-501050

Rabobank Schagen NL 92 RABO 030 56 01 458
Gironummer NL 43 INGB 0000403833

Zusterkring zr. R. Blokker Swaag



Vermaning te Schagen
Cornelis Bokstraat 1
1741 GT Schagen



Vermaning te Medemblik
Tuinstraat 7
1671 AH Medemblik

Internet: <http://www.dgschageneo.doopsgezind.nl>
Email: info@dgschageneo.doopsgezind.nl

Inleveren kopij:

De kopij voor het apr/mei nummer van Contact inleveren
vóór 15 maart 2021.

Indien mogelijk digitaal per email naar
kaan.ontwerp@12move.nl

Als dit bij U niet tot de mogelijkheden behoort graag
duidelijk geschreven, sturen naar:

br. K.J. Kaan
Witte Paal 74
1742 NV Schagen
0224-218 244

Van uw voorzitter,

Zusters en Broeders,

Het eerste "Contact" in het nieuwe jaar.

Dus begin ik met U alle goeds en wat wenselijk is toe te wensen voor het komende jaar. Afgelopen jaar met Corona heeft ons een periode gebracht die we nooit meer zullen vergeten en waarin we regelmatig teruggeworpen werden op onszelf!

Voorlopig zijn alle maatregelen verlengd en worden waarschijnlijk nog geïntensiveerd vanwege de Engelse variant van het virus die ons belaagd.

Maar genoeg over Corona en laten we proberen vooruit te kijken en hopen op betere tijden.

Ik probeer altijd mee te liften op ideeën van anderen en wat me er dit keer bij geholpen heeft is het bundeltje dat geschreven werd bij het afscheid van Henk Stenvers, die sinds 2002 betrokken geweest is bij het reilen en zeilen van Doopsgezind Nederland.

Ik kwam daar een stukje in tegen met de titel:

Drie routes naar een nieuwe geloofsbeleving;

Opnieuw spreken over God. We wonen in een van de meest geseclariseerde landen van de wereld. Hebben het vaak druk met aanpassen of vernieuwen van onze oude godsbeelden.

En zien we vaak wat we willen zien of horen en wat ons dient bij ons zelfbehoud of het eigen genot.

Hoe kunnen we opnieuw leren spreken over God. Kunnen we nieuwe woorden gebruiken voor ons besef van oorsprong, bestemming, roeping en inspiratie.

We zijn opgegroeid met een cultuur van vrij/ruimzinnigheid met een verlichte omgang met traditie. Soms met dissidente en afwijkende geluiden en een grote verscheidenheid aan inzichten en belevingen.

Vrij/ruimzinnigheid heeft respect voor het verschil en de bereidheid om dit vruchtbaar te maken. We kunnen hierdoor van elkaar leren en deze uitgewisselde ervaringen in passen in onze geloofsontwikkeling.

Dan kunnen we aan de gang gaan. Dietrich Bohnhofer heeft hier al over geschreven en er de term "Verlicht Geloven" aan gegeven.

Geloven wordt ook dan weer een werkwoord, met een inspirerende verwoording!

Een verwoording en beleving waarin het om de navolging van Jezus blijft gaan, maar waarin de moderne cultuur verwerkt is.

Zijn er nog kansen voor ons doopsgezind Erfgoed?

Ik denk dat het ermee begint om open oog te houden voor onze omgeving en wat zich daar aanbiedt. Zijn er aanknopingspunten waar de gemeente op in kan spelen? Soms kom je nieuwe dingen tegen die je niet van tevoren had bedacht! Laten we dan hopen de Geest te hebben om hierop in te spelen.

De Geest zoals wij die bezingen; De wind steekt weer op en we denken niet meer aan wat we voorheen soms vergeefs gepoogd hebben!

De gemeente wordt vergeleken met het huis van oma waarin alles verzameld is in de loop der tijden!

Wat is ballast of bagage?

We hoeven niet alles met ons mee te nemen, maar belangrijk is dat het huis bewoonbaar blijft en een plek is waar we op adem kunnen komen. Waar we weer moed opvatten om door te kunnen of soms opnieuw beginnen!

Ik wens ons allen een inspirerend jaar toe en dat we met elkaar deze moeilijke tijd goed doorkomen en hoop u na Corona weer te ontmoeten.

Tot ziens in de gemeente.

Bericht van de kerkenraad,

Zusters en Broeders,

Vorige week (op 7 januari) heeft br. Jelle Waringa, onze predikant, zich ziekgemeld.

Hij is dus vanwege zijn ziekte niet bereikbaar.

U kunt bellen naar de leden van de kerkenraad.

Telefoonnummers staan voor in Contact.

Wel kunt u hem als u wilt een kaartje sturen als opkikkertje!

Adres van Jelle:

Bleeklaan 2 f, 8921HC Leeuwarden.

De kerkenraad.

Terugblikken;

Op weg naar Kerst 2020, maar hoe dan?

We moeten ver bij elkaar vandaan blijven! Hoe dan?

Een periode van nabijheid, hoop, warmte en liefde lijkt verder weg dan ooit. Hoe Dan? Hoe kunnen we laten voelen een gemeenschap te zijn, dus verbonden met elkaar in alle tijden.

Hoe dan? Hoe kan een glimpje licht gaan schijnen bij de mensen. Hoe dan? Door het verhaal te vertellen van het kleine kind, kwetsbaar, dat zoveel kracht uitstraalt dat iedereen stil wordt? Dat Licht sterker is dan duisternis; 't Licht dat terugkomt, hoop brengt en warmte uitstraalt?

Dat mensen aan zet om naar elkaar om te kijken.

Het gevoel van samen, van samen sta je sterk?

Ja, daar geloof ik in, het verhaal vertellen en aan de slag te gaan!



Zo vulden we 40 zakjes en trokken de Gemeente in, met de woorden van ds. Jelle Waringa,

Midden in het donker. Als je denkt, hoe lang nog? Wordt het ooit nog licht? Midden in het donker wordt het licht geboren, een nieuw begin, een toekomst, een kind, een teken van hoop. Een ster verschijnt die licht op je pad werpt. Het volk dat in duister wandelt, ziet een groot Licht. Dat is Kerst!
Zo dus, zo konden we toch verbonden zijn met elkaar! Els

2021—een nieuw jaar—2021

Tja en dan stap je zo het nieuwe jaar in, wat zal 2021 ons brengen?

Ik las een gedicht van Toon Hermans dat mij raakte;

Er moeten mensen zijn
die zonnen aansteken,
voordat de wereld verregent.

Mensen die zomervliegers oplaten
als het ijzig wintert,
en die confetti strooien
tussen de sneeuwvlokken.

Die mensen moeten er zijn.

Er moeten mensen zijn
die aan de uitgang van het kerkhof
ijsjes verkopen,
en op de puinhopen
mondharmonica spelen.

Er moeten mensen zijn,
die op hun stoelen gaan staan,
om sterren op te hangen
in de mist.
Die lente maken
van gevallen bladeren,
en van gevallen schaduw,
licht.

Er moeten mensen zijn,
die ons verwarmen
en die in een wolkeloze hemel
toch in de wolken zijn
zo hoog
ze springen touwtje
langs de regenboog
als iemand heeft gezegd:
kom maar in mijn armen

Bij dat soort mensen wil ik horen
Die op het tuinfeest in de regen BLIJVEN dansen
ook als de muzikanten al naar huis zijn gegaan

Er moeten mensen zijn
die op het grijze asfalt
in grote witte letters
LIEFDE verven
Mensen die namen kerven
in een boom
vol rijpe vruchten
omdat er zoveel anderen zijn
die voor de vlinders vluchten
en stenen gooien
naar het eerste lenteblaauw
omdat ze bang zijn
voor de bloemen

en bang zijn voor:
ik hou van jou

Ja,
er moeten mensen zijn
met tranen
als zilveren kralen
die stralen in het donker
en de morgen groeten
als het daglicht binnenkomt
op kousenvoeten

Weet je,
er moeten mensen zijn,
die bellen blazen
en weten van geen tijd
die zich kinderlijk verbazen
over iets wat barst
van mooiigheid
Ze roepen van de daken
dat er liefde is
en wonder
als al die anderen schreeuwen:
alles heeft geen zin
dan blijven zij roepen:
neen, de wereld gaat niet onder
en zij zien in ieder einde
weer een nieuw begin
Zij zijn een beetje clown,
eerst het hart
en dan het verstand
en ze schrijven met hun paraplu
i love you in het zand
omdat ze zo gigantisch
in het leven opgaan
en vallen

en vallen
en vallen
en OPSTAAN

Bij dát soort mensen wil ik horen
die op het tuinfeest in de regen BLIJVEN dansen
ook als de muzikanten al naar huis zijn gegaan
de muziek gaat DOOR
de muziek gaat DOOR
en DOOR

Doet u mee??

Hartelijke groet, Els Hofman- Baardse.



De Doopsgezinde Contouren kerk te Witmarsum



**Doopsgezind
Schagen**
en omstreken