
CONTACT



**MEDEDELINGENBLAD VAN DE VERENIGDE
DOOPSGEZINDE GEMEENTE BARSINGERHORN/ZIJPE
NOORD-ZIJPE ZUID-WIERINGERMEER/MEDEMBLIK**

Adressen

Predikant Ds. Jelle Waringa
Tel. 06-252 90 372
email: jelle@waringa.frl

Voorz. Secr.
Kerkenraad W. Hofman
Korfwaterweg 6 1755 LB Petten
06 17 33 89 44

Boekhouder A. Dijkstra
Schoener 3 1771 EA Wieringerwerf
0227-501050

Rabobank Schagen NL 92 RABO 030 56 01 458
Gironummer NL 43 INGB 0000403833

Zusterkring zr. R. Blokker Swaag

Vermaning te Schagen
Cornelis Bokstraat 1
1741 GT Schagen



Vermaning te Medemblik
Tuinstraat 7
1671 AH Medemblik

Internet: <http://www.dgschageneo.doopsgezind.nl>

Email: info@dgschageneo.doopsgezind.nl

Inleveren kopij:

De kopij voor het dec/jan nummer van Contact inleveren
vóór 15 november 2020.

Indien mogelijk digitaal per email naar
kaan.ontwerp@12move.nl

Als dit bij U niet tot de mogelijkheden behoort graag
duidelijk geschreven, sturen naar:

br. K.J. Kaan
Witte Paal 74
1742 NV Schagen
0224-218 244

Van uw voorzitter,

Zuster en Broeders,

6 september ligt achter ons en de eerste bijeenkomst na een periode van niet kerken hebben we achter de rug. Met alles was rekening gehouden; met de locatie met de hygiëne met de stoelafstand en voor mijn gevoel klopte.

Daarna hebben we in de kerkenraad besloten om de diensten, de zusterkring, de broederkring en de Bijbelkring weer te starten.

Natuurlijk binnen de spelregels van het Corona-protocol.

Het is goed om weer van start te gaan, want er is alles aan

gedaan om contact te houden met elkaar; kaarten,

telefoontjes, papieren preken, podcasts en niet te vergeten onze groeps-whatsapp.

Maar ondanks al deze inspanningen had ik het gevoel dat we elkaar toch kwijtraakten en dat is geen goed gevoel.

Op 20 september is onze eerste dienst in de vermaning in

Schagen en we zorgen er natuurlijk voor dat alles volgens de Corona-spelregels verloopt!

We kunnen ons dan weer met elkaar in de inhoudelijke zaken verdiepen.

Het jaarthema is dit jaar: "Thuis op aarde", daar kunnen we

alle kanten mee op. We kunnen het groot aanpakken met

doelstellingen over uitstoot voor het jaar 2050, maar we

kunnen het ook wat dichterbij ons zelf brengen/halen.

Els denkt altijd met mij mee om te zorgen dat er iets gebeurt en dat het ook nog op tijd gebeurt.

Zij wees mij op een passend stukje in de groene Bijbel.

(De groene Bijbel is echt van toegevoegde waarde bij ons jaarthema).

Het gaat over iemand die in zijn jonge jaren regelmatig door zijn ouders gestimuleerd werd om zijn best op school te doen, wie herkent dit niet, anders zou het niet goed met hem gaan en hij zou eindigen als ampikkelateur. Het woord ampikkelateur staat niet in de Dikke van Dale. Maar wat zijn ouders bedoelden is dat hij zou eindigen als iemand met een grijpstok, die langs 's Heren wegen gaat om andermans rotzooi op te ruimen. Hij luisterde goed naar zijn ouders en studeerde af met een titel.

Waarom deze opmerking? Een jaar of wat geleden werd dit doemscenario van vroeger werkelijkheid. Een paar keer per week neemt hij tijdens zijn wandeling in de natuur zijn grijpstok en een plastic zak mee.

Hij wandelt graag en ergerde zich regelmatig aan de rotzooi die hij zag liggen. Op een gegeven moment dacht hij: ik kan me wel blijven ergeren, maar ik kan er ook iets aan doen. Hij ging zelfs zo ver dat hij het Genootschap voor Onbezoldigde Ampikkelateur heeft opgericht en kreeg hiervoor van de gemeente zes grijpstokken om uit te delen.

Hoort het niet bij ons geloof om ervoor te zorgen dat de aarde schoon blijft of weer wordt?

Wat dat aangaat kunnen we veel leren van de volken die dicht bij de natuur staan. De indianen hebben bijvoorbeeld een prachtig gebed. Dat wil ik U niet onthouden.

Ik vind het meer een zegenbede dan gebed, zeker passend bij ons jaarthema, en ik wens het U allen toe.

Moge de zon je overdag nieuwe energie geven,
Moge de maan je 's nachts rust geven,
Moge de regen je zorgen wegwassen:
Moge de wind nieuwe kracht in je blazen
Moge je rustig door de wereld wandelen
En haar schoonheid leren kennen
Elke dag van je leven

(Apache gebed)

Tot ziens in de gemeente!



Terug naar school

De scholen zijn weer begonnen. Er wordt weer gerekend en geschreven, er worden weer Franse woordjes geleerd en Duitse naamvallen geoefend, er wordt weer bestudeerd wat de economische gevolgen zijn van de crisis waar we ons in bevinden en er worden proefjes gedaan bij biologie. Er wordt weer geleerd en gestudeerd.

In Amsterdam, aan het Frederiksplein, bevindt zich de *School of Life*. Het is een levensschool, waar je andere dingen leert dan op een normale school.

Zelf schrijven ze op hun website: "Het meeste wat we dagelijks bedenken, is al eens bedacht. En vaak een stuk beter. Bijna drieduizend jaar intellectuele ontwikkeling biedt ons een schat aan heldere ideeën voor het dagelijks leven. Filosofen, kunstenaars, schrijvers en wetenschappers leren ons bewust te worden van thema's waar je op school geen les in kreeg: hoe vind je een baan die bij je past? Wat is een goede vriend? Hoe maak je goed ruzie? Hoe voer je een echt gesprek? Heb je een liefdesrelatie nodig? The School of Life heeft als missie deze ideeën op frisse en eigentijdse wijze te presenteren voor een nieuwsgierig publiek."

Aan het begin van de Corona-tijd heb ik een keer een online workshop bij ze gevolgd. En ik was niet de enige; er deden bijna 100 mensen mee aan deze sessie die ging over de (on)zin van positivisme. Er werden teksten van de Romeinse schrijver Seneca aangehaald, het ging over Spinoza en over de manier waarop wij vandaag te dag een ongelimiteerd geloof in het positivisme aanhangen. En ik bedacht me: waarin verschilt onze gemeente -of de kerk in brede zin- nou van die School of Life? Toegegeven, ons imago is minder hip. Onze website is minder sprankelend. Onze marketing is minder professioneel. Maar dat is, hoe belangrijk ook, de buitenkant. Van binnen hoop ik altijd dat wij ook bezig zijn met nadenken over onze eigenheid in een verwarrende werkelijkheid. Hoe wij onze kunnen verhouden tot anderen. Hoe wij kunnen leren relativeren.

En hoe wij iets kunnen ervaren van de bevrijdende kracht die in de Bijbel 'God' genoemd wordt.

En misschien is dát wel het grote verschil met de School of Life...het geloof of vertrouwen dat wij niet alles in eigen hand hebben.

Dat er een voortstuwende kracht is. Ongekende God. Een geheim waar ieder van ons een eigen idee bij heeft. Voor sommigen concreet en ingrijpend in ons leven en voor anderen ongrijpbaar en mystiek. Ik denk dat dat een groot goed is, dat we daarin verschillen. Religie mag niet dwingend of beperkend zijn, maar juiste ruimte biedend voor nieuwsgierigheid en eigenheid.

We staan als gemeente voor een behoorlijke opdracht. Hoe kunnen wij, blijvend of vernieuwend, een plek van inspiratie vormen voor mensen die verlangen naar verdieping van hun leven? Hoe kunnen wij mensen de ruimte bieden om te leren van dat wat anderen in een ver verleden ook in hun leven tegenkwamen? Op 20 september komen we voor de eerste keer weer samen in de vermaning van Schagen. Door de tijd die achter ons ligt, vanaf maart, ben ik erg bezig met nadenken over de toekomst van onze kleine gemeente. Ook wij zijn een levensschool, hoop en geloof ik. Een plek om ruimte te maken voor dat wat de hectiek van alledag overstijgt. Ik denk verder. Denkt u mee?

Kijk voor inspiratie anders eens op de website van die andere school: www.theschooloflife.com/amsterdam

Jelle Waringa

VERMANINGSPAD 2020 (Vervolg bij: EEN NIEUW BEGIN)

Omdat er in het laatste Contact verteld is dat de broeders en zusters van de Whapp-groep met elkaar een prijs kregen voor hun ernstige poging tot het goed beantwoorden van de vragen over de kerken die tijdens het Vermaningspad 2020 zijn bezocht en dat door een gebrek aan goede antwoorden, de "Jury", bestaande uit Kees Stuurman en de Stille Gast die altijd met hem meevaart, beloofden dat de prijs tijdens de eerste dienst in "levende lijve", ons Nieuwe Begin, dus op 6 september, uitgereikt zou worden. En dat is gebeurd.

Bij de uitreiking werd gememoreerd dat de Whapp-groep toch een mooi middel was om contact met elkaar te blijven houden d.m.v. tips om bepaalde diensten via internet mee te maken, mooie gedichten of teksten, stemmige foto's, goede muziek en ander wijze raadgevingen om het leven in deze ietwat dode tijd geestelijk te prikkelen. Zelfs zo dat men af en toe de indruk kreeg dat bepaalde broeders en/of zusters vroeger uit bed kwamen om hun berichten door te sturen. Zo ontstond ook het idee de foto's rond te sturen met de vraag welke vermaningen op de foto's stonden. De respons was in het begin niet groot maar toen er een prijs werd uitgelooft kwamen de reacties los. Zelfs zo erg dat toen de stuurman en zijn Stille Gast, de "Jury", op de dag na Hemelvaart, aan het zeilen waren, zij steeds gestoord werden door de Whapp broeders en zusters met hun verkeerde antwoord. Dit leidde er zelfs toe dat tijdens het invallen van een bui de fokkeschoot los schoot en de fok scheurde. Nadat dat alles geborgen was besloot de jury de hele zaak op te lossen door de prijs aan de hele gemeente toe te kennen. Omdat de "

jury" beloofd had de uitslag op de vrijdagavond na Hemelvaart om 18.00 u. bekend te maken maar dit door alle perikelen op het water natuurlijk vertraging kreeg, deed het de "jury" toch goed dat er al deelnemers om 18.10 appten: "Waar blijft de bekendmaking van de uitslag"? Gelukkig kon dat kort daarna bekend gemaakt worden. Hoewel alles ge-appt werd kon men toch zowel bij "jury" als deelnemers een zucht horen. Hier was men weer vanaf. De beloofde prijs, het boekje Mooi onder Dak, Doopsgezinden Vermaningen in Nederland, geschreven door Jelle. P.Keuning, zou zijn plek krijgen bij de DG-Gemeente Schagen-Medemblik e.o. Het was beloofd maar nu kreeg de "jury" een ander probleem, het zou kunnen zijn dat de A.D.S. het niet zou hebben, uitverkocht, maar de hoop was dat er in elk geval thuis in de boekenkast, in de afdeling Doopsgezind nog één zou staan. En gelukkig bleek dit bij thuiskomst het geval. Het werd daarom tijdens de bijeenkomst Een Nieuw Begin uitgereikt aan onze voorzitter Wil Hofman, die beloofde het op de leestafel neer te leggen. Voor ons is het mooi en goed te lezen dat onze "roots" die deels in Barsingerhorn en Burgervlotbrug lagen, ook op een mooie manier beschreven worden. Daarom was het goed dat deze "roots" op deze zondag in "Leven van de Wind" EEN NIEUW BEGIN hebben gekregen waarmee we verder kunnen en misschien moeten.



Boek 2020

Een nieuw begin!!!

Een nieuw begin, een nieuw begin in september? Jawel, de startzondag van 6 september heeft een dubbele bodem. Een nieuw kerkelijk jaar maar ook weer "normaal" bij elkaar zijn. Nou normaal is het natuurlijk niet, misschien het nieuwe normaal?

In ieder geval niet het normaal wat we zo graag zouden willen. Er mag niet gezongen worden of koffie gedronken na afloop van de dienst. Iedereen moet op anderhalve meter afstand uit elkaar zitten, jas mee naar binnen en de kerk verlaten via de achterdeur. Is dit Gemeente zijn? Nee natuurlijk niet! We willen het graag anders maar de adviezen van de ADS en het RIVM zijn duidelijk en daar gaan we vanuit! Op deze manier kunnen we wel naar de kerk, kunnen we luisteren naar de woorden van weleer, kunnen we luisteren naar muziek, kunnen we elkaar zien en dit alles in het Licht van die ene die wij God noemen.

Het licht begint te wandelen door het huis,
en raakt de dingen aan.

Wij eten ons vroege brood gedoopt in zon.

Je hebt het witte kleed gespreid en grassen in een glas
gezet.

Dit is de dag waarop de arbeid rust.

De handpalm is geopend naar het licht.

(Ida Gerhardt)



Wat een feest in boerderij, "Leven van de Wind", een beetje onwennig aan de ene kant en zo blij elkaar weer te zien. De zeer ruime zaal werkt mee aan de eerste ontmoeting na de lockdown. Fijn dat er zoveel gekomen zijn. De voorzitter heet iedereen welkom, Kees Stuurman krijgt het woord, daarover leest u elders in het blad, Els vertelt nog even dat het belangrijk is dat iedereen zich aan de regels houdt en dan kan de bijeenkomst beginnen met een woord van dominee Jelle Waringa. Het aansteken van de kaars, ook dit licht begint eerst heel klein maar weldra krijgt de kaars een mooi licht.



We beginnen gezamenlijk deze bijeenkomst met de volgende woorden:

V: In het begin, voordat er tijd was, voordat er mensen waren, voordat de wereld er was

A: GOD WAS ER

V: Hier en nu, onder ons, naast ons, helderder dan lucht, dichterbij dan onze adem

A: GOD IS ER

V: In alles dat nog komen gaat, wanneer wij tot stof zijn vergaan en alles voltooid is

A: GOD ZAL ER ZIJN. AMEN

We luisteren naar muziek, Als de liefde mar blef winnen,(Daniel Lohues), als de liefde mar blef winnen komp 't allemaol wel goed.

Even een rondje voorstellen, gewoon even hardop je naam, gemeente, woonplaats, mooi!

We luisteren naar Jelle, naar 1 Koningen 17, Elia gaat naar Sarefat, misschien zoekt u het nog wel even op en leest u dit gedeelte thuis nog eens. Er wordt beroep gedaan op ons vertrouwen.

Il Signore ti ristora, De Eeuwige haalt je terug, God duwt je niet weg. De Eeuwige komt om je te ontmoeten. Een prachtig lied dat in Taizé vaak gezongen wordt.

Jelle betreft ons bij de overdenking met wat kernwoorden, Crisis, welke droogte heb jij ervaren(in corona tijd) Wat heeft dat met je gedaan.

Omdenken; Wie zorgde er voor jou?

Wonder; wat heb je eigenlijk nodig?

Misschien wat schoorvoetend maar de tongen zijn losgekomen en het is mooi te horen hoe zusters en broeders dit plaatsen in onze tijd. Het is goed zo.

We luisteren nog naar een prachtig verhaal en naar het slotlied;

Dank voor de adem en het licht en spreken de zegenbede gezamenlijk uit. Een mooie start, een nieuw begin!

We richten de tafels in en de soep wordt uitgedeeld, een heerlijke lunch staat klaar en er wordt gezellig met elkaar gepraat.



Het is goed op de boerderij "Leven van de Wind", op naar de eerste kerkdienst in onze eigen vermaning!

Els

Bezoek

Wat heeft de lock-down en de rest van de Coronatijd met u gedaan? Misschien bent u wel erg alleen geweest, of is dat nog steeds zo. Vindt u het prettig om eens met me te praten? Over uw leven of uw zorgen? Over uw blijdschap of uw verdriet? Open en vertrouwelijk kom ik graag bij u langs. Aarzelt u niet om me te bellen....06-25290372

Dan nog een oproep. Sinds het begin van de Corona-tijd is er een WhatsApp groep in het leven geroepen waarin we als gemeente met elkaar in contact kunnen blijven. Ook worden er in deze groep dingen gedeeld zoals YouTube video's of kerkdiensten elders.

U kunt, als u een smartphone heeft, lid worden van deze groep. Dat kunt u op twee manieren voor elkaar krijgen:

1. Open deze link op uw telefoon:

<https://chat.whatsapp.com/DyOLCgQ003SEdqQQrQOQwg>

of

2. Maak uw 06-nummer bekend bij Jelle of Wil en wij voegen u toe.
- 3.



Jelle

Beste Broeders,

De eerste diensten zijn weer gepland.

Ook de broederkringen gaan weer van start.

De eerste broederkring staat gepland op de eerste maandag van de maand,

dus **maandag 5 oktober** om 14.00 uur.

Vanwege de 1.5 meter gaan we voorlopig niet in de kerkenraadskamer, maar starten we in de koffiekamer of, als we meer ruimte nodig hebben, in de kerk. Op deze manier kunnen we Corona-proef bij elkaar komen. Hoe we het gaan doen met de koffie moet ik nog even over nadenken, waarschijnlijk met papieren bekertjes.

Ik stel voor dat we beginnen met onze ervaringen tijdens deze Corona-periode.

Daarna kunnen we met elkaar een programma te bedenken voor het nieuwe seizoen. Dus als u een idee hebt neem het mee dan kunnen we met elkaar bespreken hoe we dit invullen en uitvoeren.

Indertijd zijn we begonnen om bij aanvang het broederkringenlied te zingen.

We vonden dit een passend begin, dus stel ik voor om ook deze draad weer op te pakken. Ik zal zorgen dat er voldoende exemplaren aanwezig zijn.

U kunt natuurlijk alvast oefenen op de wijs van gezang 474; god roept ons broeders tot de daad.

In het nieuwe liedboek heb ik het niet kunnen vinden?

Hierin worden we niet meer op de oude wijze geroepen tot de daad denk ik.

Ik heb Jelle gevraagd of hij een korte passende opening wil verzorgen. Ik zie er naar uit om jullie weer te ontmoeten en bij te praten!

Groeten Wil.

Mooi onder-dak

Op 6 september reikte Kees Stuurman het boekje uit aan onze gemeente met de titel "Mooi onder-dak".

Het is geschreven door Jelle Keuning en bevat teksten en verhalen over Vermaningen in Nederland. Volgens Kees is dit het laatste exemplaar dat de ADS nog in huis had, dus ik zou zeggen: doe er uw voordeel mee en blader het eens door.

In deze CONTACT plaatsen we alvast de tekst over de Vermaning in Barsingerhorn:



Barsingerhorn

Een krasse ouwe

Vorig jaar stond zij er al honderd jaar, deze kerk in Barsingerhorn. Zij is nu dus aan haar tweede eeuw begonnen. Of zij die ook zal voleindigen? Je kunt nooit weten, en het is in ieder geval mogelijk, dat een dan levend geslacht deze kerk een groter bezienswaardigheid zal vinden dan wij thans. Als er maar genoeg van haar leeftijdgenoten zijn verdwenen tegen die tijd, dan maakt zij een goede kans. Tja, het is weer een van die scheppingen uit het midden van de vorige eeuw, waarmee onze Broederschap zo rijk gezegend is. Maar: ze zijn wel bruikbaar.

In het zeer landelijke Barsingerhorn in de kop van Noord-Holland vindt u een welvarende doopsgezinde gemeente. Deze kerk met de daarnaast gebouwde pastorie vormt niet alleen een waardevol bezit; zij dienen ook tot een centrum van geloofsleven in een streek, die nu niet bepaald beroemd is om zijn kerkelijke belangstelling.

Wij troffen het toen wij ons destijds ter vereeuwiging van deze kerk opmaakten, want de kosteres bleek juist bezig de pui te reinigen. Zodoende werd het ons vriendelijk vergund om het inwendig aanschijn van dit gebouw te aanschouwen.

Een verlaagd plafond moest blijkbaar aan de mogelijkheid tot verwarming tegemoet komen. Voorts maakte de kerk een lichte, witte en uiterst sobere indruk. We waren spoedig uitgekeken. Speciale attracties zijn ons niet geopenbaard. Maar het is natuurlijk mogelijk, dat die voor de zondagmorgen bewaard blijven. Zo lang konden wij echter niet wachten. Daarom weten we ook niet, of de bar-singers ook church-singers zijn. Gaat u dat maar zelf eens onderzoeken, bij voorbeeld op een mooie zondagmorgen, als u toch van plan was 'nu eens ergens anders naar de kerk te gaan'. Waarom dan eens niet naar de kerk in Barsingerhorn? Bovendien is zij al honderd-en-één-jaar en niemand weet hoe lang zij nog mee gaat, al is zij bar kras, ons oudje. Wat u?!

Kerkdiensten

27 sept.	Medemblik	10.00 uur	oec. dienst Bonifaciuskerk
4 okt.	Medemblik	10.00 uur	br. J. W. Stenvers
11 okt.	Schagen	10.00 uur	ds. J. Waringa
18 okt.	Medemblik	10.00 uur	zr .T .Bergsma
25 okt.	Schagen	10.00 uur	ds. J. Waringa
1 nov.	Medemblik	10.00 uur	ds. J. Waringa
8 nov.	Schagen	10.00 uur	ds. J. Waringa
15 nov.	Medemblik	10.00 uur	ds. B. Santema
22 nov.	Schagen	10.00 uur	ds. J. Waringa
29 nov.	Medemblik	10.00 uur	zr. T. Dijkstra
6 dec.	Schagen	10.00 uur	ds. J. Waringa
13 dec.	Medemblik	10.00 uur	ds. J. Waringa
20 dec.	Schagen	17.00 uur	Kerstmaaltijd
25 dec.	Medemblik	10.00 uur	ds. J. Waringa Kerstdienst
27 dec.	GEEN DIENST		
31 dec.	Schagen	16.30 uur	ds. J. Waringa Oude jaars-dienst

Deze diensten zijn allemaal onder voorbehoud.

We volgen natuurlijk de corona regels van het RIVM

Mocht het veranderen dan hoort u dit uiteraard.